

# Programma

## “De Koolputten zingt”

28 juli 2019 om 16 uur

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Gaudeamus igitur                 | studentenlied              |
| 2. Slavenkoor (Va Pensiero)         | uit Nabucco van G. Verdi   |
| 3. Vrolijke vrienden                | Bob Davidse                |
| 4. Laat de zon in je hart           | Willy Sommers              |
| 5. Pintje drink                     | Armand Preud'homme         |
| 6. Zo vrolijk                       | Herman Van Veen            |
| 7. Wel Annemarieke                  | Zuidnederlands lied        |
| 8. De zilveren vloot                | J.J. Votta                 |
| 9. Lichtjes van de Schelde          | Bobbejaan Schoepen         |
| 10. Hemelsblauw                     | Will Tura                  |
| 11. It's a long way                 | Jack Judge & Harry William |
| 12. Heal The World                  | Michael Jackson            |
| 13. Laat me nu toch niet alleen     | Johan Vernimmen            |
| 14. Heimwee doet ons hart verlangen | Armand Preud'homme         |
| 15. Day dream                       | The Wallace collection     |
| 16. Laat ons een bloem              | Louis Neefs                |
| 17. Ik wil deze nacht               | Wannes Van de Velde        |
| 18. You raise me up                 | Rolf Løvland               |

# DE KOOLPUTTEN ZINGT

TEKSTEN LIEDEREN

## 1. Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur  
Juvenes dum sumus.  
Gaudeamus igitur  
Juvenes dum sumus.  
Post jucundam juventutem  
Post molestam senectutem  
Nos habebit humus.  
Nos habebit humus.  
Vita nostra brevis est  
Brevi finietur.  
Vita nostra brevis est  
Brevi finietur.  
Venit mors velociter  
Rapit nos atrociter  
Nemini parcetur.  
Nemini parcetur.

## 2. Slavenkoor

Va, pensiero sull'ali dorate  
va, ti posa sui clivi, sui colli,  
ove olezzano tepide e molli  
l'aure dolci del suolo natal!  
Del Giordano le rive saluta,  
di Sionne le torri atterrate...  
Oh, mia patria sì bella e perduta!  
Oh, membranza sì cara e fata!  
Arpa d'or dei fatidici vati  
perchè muta dal salice pendi?  
Le memorie nel petto raccendi,  
ci favella del tempo che fu!  
O simile di Solima ai fati  
traggi un suono di crudo lamento,  
o t'ispiri il Signore un concerto  
che ne infonda al patire virtù!  
che ne infonda al patire virtù!  
che ne infonda al patire virtù!  
al patire virtù!

### **3. Vrolijke Vrienden**

Vrolijke, vrolijke vrienden  
Vrolijke vrienden, dat zijn wij.  
Vrolijke, vrolijke vrienden  
Vrolijke vrienden, dat zijn wij.  
Als wij samen gaan kamperen  
in het bos of op de hei,  
dan klinkt het wel duizend keren  
vrolijke vrienden, dat zijn wij.  
Vrolijke, vrolijke vrienden  
Vrolijke vrienden, dat zijn wij.  
Vrolijke, vrolijke vrienden  
Vrolijke vrienden, dat zijn wij.  
's Morgens komt de zon ons wekken  
en de vogels zingen blij.  
Dan is 't tijd dat wij gaan trekken  
door de dennen, bos of hei.  
Vrolijke, vrolijke vrienden  
Vrolijke vrienden, dat zijn wij.  
Vrolijke, vrolijke vrienden  
Vrolijke vrienden, dat zijn wij.

### **4. Laat de zon in je hart**

Een lach, een groet, een blij gezicht  
Een vogel zwevend naar het licht.  
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder.  
Een kind dat lacht en naar je zwaait,  
een fietser die de hoek omdraait.  
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder.  
Het leven gaat zo snel voorbij,  
dat geldt voor jou maar ook voor mij...  
Oh laat de zon in je hart  
Ze schijnt toch voor iedereen  
Geniet van het leven  
Want het duurt toch maar even.  
Oh laat de zon in je hart  
Ze schijnt toch voor iedereen  
Geniet van het leven  
Want het duurt toch maar even.  
Het strand, de zee, de volle maan  
De hemel waar de sterren staan.  
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder.  
En ben je soms niet goed gezind  
denk aan de glimlach van een kind.  
Ja dat maakt jeweer blij ja dat maakt je weer vrolijk.

Het leven gaat zo snel voorbij,  
dat geld voor jou maar ook voor mij...  
Oh laat de zon in je hart  
Ze schijnt toch voor iedereen  
Geniet van het leven  
Want het duurt toch maar even.  
Oh laat de zon in je hart  
Ze schijnt toch voor iedereen  
Geniet van het leven  
Want het duurt toch maar even.  
Ben je niet gelukkig heb je soms verdriet  
Denk dan aan de zon en zing dit lied.  
Oh laat de zon in je hart  
Ze schijnt toch voor iedereen  
Geniet van het leven  
Want het duurt toch maar even.  
Oh laat de zon in je hart  
Ze schijnt toch voor iedereen  
Geniet van het leven  
Want het duurt toch maar even.

## **5. Pintje drjnk**

In de Brugse catechismus staat te lezen kort en goed  
Dat men spijzen al wie honger, en wie dorst heeft laven moet.  
Pintje klinken, pintje drinken, jongens wat een zaligheid,  
Wij doen mede aan dat tweede werkje van barmhartigheid.  
Schuimend biertje, wat pleziertje, bruine buik met witte kol.  
Kom Karleentje, tap nog eentje, vul de glazen boordevol!  
Ook ons Here op de bruiloft maakte ras van water wijn.  
Spijtig dat wij toen in Kana niet aan tafel konden zijn.  
Pintje klinken, pintje drinken, jongens wat een zaligheid,  
Wij doen mede aan dat tweede werkje van barmhartigheid.  
Schuimend biertje, wat pleziertje, bruine buik met witte kol.  
Kom Karleentje, tap nog eentje, vul de glazen boordevol!  
Als de kwezels water drinken lacht in d'hemel Sinte Pier,  
Want de kost is daar voor eeuwig rijstepap met patersbier!  
Pintje klinken, pintje drinken, jongens wat een zaligheid,  
Wij doen mede aan dat tweede werkje van barmhartigheid.  
Schuimend biertje, wat pleziertje, bruine buik met witte kol.  
Kom Karleentje, tap nog eentje, vul de glazen boordevol!

## **6. Zo vrolijk**

Ik ben vandaag zo vrolijk  
Zo vrolijk, zo vrolijk  
Ik ben behoorlijk vrolijk  
Zo vrolijk was ik nooit  
Ik was wel vaker vrolijk  
Zo vrolijk, zo vrolijk  
Maar zo behoorlijk vrolijk

Was ik tot nog toe nooit  
Soms ben ik ongelukkig  
Ontzettend ongelukkig  
Soms ben ik ongelukkig  
Dan sterf ik van verdriet  
Soms ben ik wat neurotisch  
Psychotisch en chaotisch  
Labiél en neogotisch  
Maar vandaag dus niet

## **7. Wel Annemarieke**

Wel Annemarieke, waar ga je naartoe  
Wel Annemarieke, waar ga je naartoe  
Ik ga naar buiten, bij de soldaten  
Hopsasa falala Annemarie  
Ik ga naar buiten, bij de soldaten  
Hopsasa falala Annemarie  
Wel Annemarieke, wat ga je daar doen  
Wel Annemarieke, wat ga je daar doen  
Haspen en springen, soldaatjes beminnen  
Hopsasa falala Annemarie  
Haspen en springen, soldaatjes beminnen  
Hopsasa falala Annemarie  
Wel Annemarieke, heb jij er geen man  
Wel Annemarieke, heb jij er geen man  
Heb ik geen man ik krijg er geen slagen  
Hopsasa falala Annemarie  
Heb ik geen man ik krijg er geen slagen  
Hopsasa falala Annemarie  
Wel Annemarieke, heb jij dan geen kind  
Wel Annemarieke, heb jij dan geen kind  
Heb ik geen kind, ik moet er niet zorgen  
Hopsasa falala Annemarie  
Heb ik geen kind, ik moet er niet zorgen  
Hopsasa falala Annemarie  
Wel Annemarieke heb jij er geen lief  
Wel Annemarieke heb jij er geen lief  
'k Heb er niet één, ik heb er wel zeven  
Hopsasa falala Annemarie  
'k Heb er niet één, ik heb er wel zeven  
Hopsasa falala Annemarie

## **8. De zilveren vloot**

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord  
De Zilveren Vloot van Spanje?  
Die had er veel Spaanse matten aan boord  
En appeltjes van Oranje!  
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein  
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot  
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!  
Die heeft gewonnen, gewonnen, de Zilvervloot  
Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord:  
"Wel, jongetjes van Oranje  
Kom, klim 'reis aan dit en dat Spaanse boord  
En rol me de matten van Spanje!"  
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein  
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot  
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!  
Die heeft gewonnen, gewonnen, de Zilvervloot

## **9. Lichtjes van de Schelde**

De tijd zit erop en we varen weer thuis  
Het duurt nog maar enkele weken  
Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis  
Dan zullen w'elkander weer spreken  
Dus, dit is de laatste brief die ik je schrijf  
Kijk 's avonds maar goed in de krant  
Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf  
Totdat ik weer t'rugkom in 't land  
Zie ik de lichtjes van de Schelde  
Dan gaat m'n hart wat sneller slaan  
Ik weet dat jij op mij zult wachten  
En dat je aan de kaai zult staan  
Zie ik de lichtjes van de Schelde  
Is 't of ik in je ogen kijk  
Die zo heel veel liefs vertellen  
Dan ben ik als een prins zo rijk  
Je weet wel, m'n schat, dat ik veel van je hou  
Dat hoef ik je niet te verklaren  
Een zeeman is dol op z'n kind'ren en vrouw  
Maar toch moet hij altijd weer varen  
En heeft soms de zee iets verkeerds met me voor  
En krijg ik voorgoed averij  
Denk dan aan de kind'ren en sla je er door  
Maar spreek ze dan dikwijls van mij  
Zie ik de lichtjes van de Schelde  
Dan gaat m'n hart wat sneller slaan  
Ik weet dat jij op mij zult wachten  
En dat je aan de kaai zult staan

Zie ik de lichtjes van de Schelde  
Is 't of ik in je ogen kijk  
Die zo heel veel liefs vertellen  
Dan ben ik als een prins zo rijk

## **10. Hemelsblauw**

Blauw, zo hemelsblauw, in gouden zonneshijn  
Blauw, vakantieblauw, het kan niet mooier zijn  
Blue, zo voel ik mij, verloren zonder jou  
Blue, omdat ik nog zo van je hou  
Blauw, als lentedauw, die bloemen in je haar  
Trouw, eeuwige trouw, beloofden wij elkaar  
Jij bleef altijd een droom voor mij  
Maar ik loop hier alleen en m'n droom  
Die verdween toen jij wegging van mij  
refrain:  
'k Voel in mijn hart (voel in mijn hart)  
Onze liefde blijft duren  
Met jou wordt m'n wereld weer hemelsblauw  
'k Voel in mijn hart (voel in mijn hart)  
Dat het ooit zal gebeuren  
De liefde brengt ons ooit weer bij elkaar  
Blauw, zilver op blauw  
De meeuwen in de lucht  
Vrouw, waar is je vrouw, schreeuwen ze in de vlucht  
Wacht niet te lang, alles gaat voorbij  
Ik geloof in die droom, hoop voor jou en mij

## **11. It's a long way to Tipperary**

Up to mighty London came  
An Irish man one day,  
As the streets were paved with gold,  
So everyone was gay!  
Singing songs of Piccadilly,  
Strand, and Leicester Square,  
'Til Paddy got excited and  
He shouted to them there:  
It's a long way to Tipperary,  
It's a long way to go.  
It's a long way to Tipperary  
To the sweetest girl I know!  
Goodbye Piccadilly,  
Farewell Leicester Square!  
It's a long long way to Tipperary,  
But my heart's right there.  
Paddy wrote a letter

To his Irish Molly O',  
Saying, "Should you not receive it,  
Write and let me know!  
If I make mistakes in "spelling",  
Molly dear", said he,  
"Remember it's the pen, that's bad,  
Don't lay the blame on me".  
It's a long way to Tipperary,  
It's a long way to go.  
It's a long way to Tipperary  
To the sweetest girl I know!  
Goodbye Piccadilly,  
Farewell Leicester Square,  
It's a long long way to Tipperary,  
But my heart's right there.

## **12. Heal The World**

There's a place in your heart  
And I know that it is love  
And this place could be much  
Brighter than tomorrow  
And if you really try  
You'll find there's no need to cry  
In this place you'll feel  
There's no hurt or sorrow  
There are ways to get there  
If you care enough for the living  
Make a little space  
Make a better place  
Heal the world  
Make it a better place  
For you and for me  
And the entire human race  
There are people dying  
If you care enough for the living  
Make it a better place  
For you and for me  
If you want to know why  
There's love that cannot lie  
Love is strong  
It only cares of joyful giving  
If we try we shall see  
In this bliss we cannot feel  
Fear of dread  
We stop existing and start living  
Then it feels that always  
Love's enough for us growing  
So make a better world



Make a better place  
Heal the world  
Make it a better place  
For you and for me  
And the entire human race  
There are people dying  
If you care enough for the living  
Make a better place for you and for me  
And the dream we were conceived in  
Will reveal a joyful face  
And the world we once believed in  
Will shine again in grace  
Then why do we keep strangling life  
Wound this earth, crucify its soul  
Though it's plain to see  
This world is heavenly  
Be god's glow  
We could fly so high  
Let our spirits never die  
In my heart I feel you are all my brothers  
Create a world with no fear  
Together we cry happy tears  
See the nations turn their swords into plowshares  
We could really get there  
If you cared enough for the living  
Make a little space  
To make a better place  
Heal the world  
Make it a better place  
For you and for me  
And the entire human race  
There are people dying  
If you care enough for the living  
Make a better place for you and for me  
There are people dying  
If you care enough for the living  
Make a better place for you and for me  
You and for me

### **13. Laat me nu toch niet alleen**

Laat me nu toch niet alleen  
Radeloos en verloren  
Sloop die muren om me heen  
Help me zo bij jou te komen  
Laat me eens je gezelschap zijn  
Wees de gids die mij zal leiden  
Want ik ben reeds lang op reis  
En zo moe, kom en bevrijd me

Neem me mee naar je land  
Vol muziek en vol dromen  
Leid me naar je land  
Laat me in jouw wolken wonen  
Laat me nu nu toch niet alleen  
Neem mijn hand en toon me  
De weg die leidt naar jou alleen  
Help me zo bij jou te komen  
Neem me mee naar je land  
Vol muziek en vol dromen  
Leid me naar je land  
Laat me in jouw wolken wonen  
Laat me nu toch niet alleen  
Radeloos en verloren  
Sloop die muren om je heen  
Help me zo bij jou te komen

#### **14. Heimwee doet ons hart verlangen**

Heimwee doet ons hart verlangen, naar de heimat onzer jeugd.  
Naar de bronzen klokkezingen, zwaar van rouw of hel van vreugd.  
Zangen uit de oude toren, hij die waakt en verre schouwt,  
Over 't dorpje droomverloren, kronk'lend aan zijn voet gebouwd.  
Heimwee doet ons hart verlangen, naar de geur van brem en hei.  
Naar de weiden mist-omhangen, op een morgen in de mei.  
Heimwee naar het blonde koren, naar het dennebos vol peis,  
Naar de vennen stijfgevroren, waar wij slierden op het ijs.  
Heimwee doet ons hart verlangen, naar de ouderlijke haard.  
Met zijn rust niet te vervangen, met zijn vrede wel bewaard.  
Heimwee naar de zomerwinden, heimwee naar het zoet geruis,  
In de kruin der groene linden, voor ons oude pannenhuis.

#### **15. Day dream**

Daydream, I fell asleep amid the flowers  
For a couple of hours, on a beautiful day.  
Daydream, I dreamed of you amid the flowers  
For a couple of hours, such a beautiful day!  
I dreamed of the places I've been with you  
How we sat with the stream flowing by.  
And then when I kissed you and held you so near  
Tell me why, tell me why, you're so shy?  
Daydream, I fell asleep amid the flowers  
For a couple of hours, on a beautiful day  
Daydream, come share a dream amid the flowers  
For a couple of hours, on a beautiful day.  
I dreamed of the places I've been with you  
How we sat with the stream flowing by.  
And then when I kissed you and held you so near  
Tell me why, tell me why, you're so shy?  
Daydream, I sing with you amid the flowers

For a couple of hours, singing all of the day.  
Na, na, na, na, na, na, na, na  
Na, na, na, na, na, na

## **16. Laat ons een bloem**

Dit is een lied voor de mensen die zorgen  
Dat morgen de mensen al dood zullen zijn  
Dit is een lied voor de doden van morgen  
Begraven, bekist in een stenen woestijn  
Laat ons een bloem  
En wat gras dat nog groen is  
Laat ons een boom  
En het zicht op de zee  
Vergeet voor een keer  
Hoeveel geld een miljoen is  
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee  
Je breekt en je hakt en je boort door de bergen  
Je maakt elke heuvel gelijk met de grond  
De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen  
Vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond  
Laat ons een bloem  
En wat gras dat nog groen is  
Laat ons een boom  
En het zicht op de zee  
Vergeet voor een keer  
Hoeveel geld een miljoen is  
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee  
De vis in de zeeën vergiftigd, gestorven  
Het zand op de stranden vervuild door mazout  
En jij door je tankers en chequeboek bedorven  
Je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed  
Laat ons een bloem  
En wat gras dat nog groen is  
Laat ons een boom  
En het zicht op de zee  
Vergeet voor een keer  
Hoeveel geld een miljoen is  
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee  
En zo zal dan morgen het leven verdwijnen  
Verslagen door staal en gewapend beton  
De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen  
Geen mens die nog weet hoe het einde begon  
Laat ons een bloem  
En wat gras dat nog groen is  
Laat ons een boom  
En het zicht op de zee  
Vergeet voor een keer  
Hoeveel geld een miljoen is

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee  
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee  
Een eeuwigheid mee  
Een eeuwigheid mee  
Een eeuwigheid mee  
Een eeuwigheid mee  
Een eeuwigheid mee  
Een eeuwigheid mee  
Een eeuwigheid mee

### **17. Ik wil deze nacht**

Ik wil deze nacht in de straten verdwalen,  
De klank van de stad maakt mijn ziel amoureuus,  
Al heb ik geen geld om plezier te betalen,  
Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus,  
Onder de glans van de manestrallen,  
Wordt heel onze wereld een huwelijks bed,  
Ga mee naar de kroegen vol vrouwen en matrozen,  
Vergeet uwe naam en al de rest,  
Ik wil deze nacht in de straten verdwalen,  
De klank van de stad maakt mijn ziel amoureuus,  
Al heb ik geen geld om plezier te betalen,  
Ik vind wel een vrouwke naar mijn keus,  
Ik wil deze nacht in de straten verdwalen,  
De klank van de stad maakt mijn ziel amoureuus,  
Al heb ik geen geld om plezier te betalen,  
Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus,  
Laat ons dan samen de wereld verteren,  
Met klinkende glazen vol Franse wijn,  
Zingt mee met de mensen dat hebben ze geiren,  
En laat deze nacht nooit ten einde zijn,  
Ik wil deze nacht in de straten verdwalen,  
De klank van de stad maakt mijn ziel amoureuus,  
Al heb ik geen geld om plezier te betalen,  
Ik vind wel een vrouwke naar mijn keus.

### **18. You raise me up**

When I am down, and, oh, my soul, so weary  
When troubles come, and my heart burdened be  
Then, I am still and wait here in the silence  
Until you come and sit a while with me  
You raise me up, so I can stand on mountains  
You raise me up to walk on stormy seas  
I am strong when I am on your shoulders  
You raise me up to more than I can be  
You raise me up, so I can stand on mountains

You raise me up to walk on stormy seas  
I am strong when I am on your shoulders  
You raise me up to more than I can be  
You raise me up, so I can stand on mountains  
You raise me up to walk on stormy seas  
I am strong when I am on your shoulders  
You raise me up to more than I can be  
You raise me up, so I can stand on mountains  
You raise me up to walk on stormy seas  
I am strong when I am on your shoulders  
You raise me up to more than I can be  
You raise me up to more than I can be

